

De duizendpootter

Nieuwsbrief 1 februari 2022

Even uw aandacht voor...

- Er staat een vrije dag op **vrijdag 11 februari 2022**, een pedagogische studiedag.
- **Valentijns Take Away** van het oudercomité! – Bestellen kan nog tot 5 februari! U hebt nog even te tijd om uw Valentijnsavond tot in de puntjes voor te bereiden, zo geef je de school een extra steuntje. Dankjewel! Afhalen kan op zaterdag 12 februari tussen 10 en 12 uur.

Carnaval



Het duizendpootteam gaat op zoek naar een leuk coronaproof carnaval alternatief. We zetten in op de intense beleving van de kinderen. De concrete uitwerking volgt nog. Sowieso mogen alle kinderen op **vrijdag 28 februari** verkleed naar de klas komen. Die dag organiseert het oudercomité een frietjesbak. Het wordt vast en zeker opnieuw een topdag op de duizendpoot!

Dikketruiendag



Het [zesde VN-klimaatrapport](#) wijst ons op de feiten: het klimaat verandert aan een sneltempo. Ook ons land blijft niet gespaard van de gevolgen. Denk maar aan de overstromingsramp van vorige zomer.

Onze school vindt het daarom belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten. Wij ondernemen actie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en om onze weerbaarheid verhogen. En daar pakken wij op 17 februari 2022 – op onze dikke truien – graag mee uit! Want dan is het voor de 18^e keer **Dikketruiendag**, een initiatief van Departement Omgeving en MOS – duurzame scholen, straffe scholen.

Een overzichtje van de acties die we dit jaar ondernemen op dikke truiendag:

- Veggiedag!
- Ik verbrand calorieën, one mile a day!
- Onze school haalt energie uit de zon!
- Ik kom met de fiets naar school! Ik hou van stappen en trappen!
- Dikke trui = graadje lager!

Week tegen pesten! – 18 tot 25 februari 2022

1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Tijdens de 17^{de} Vlaamse Week tegen Pesten maken we graag een vuist tegen pesten, samen met jullie.

“Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!”

Tijdens de 17de Vlaamse Week tegen Pesten richt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de blik op het omgaan met gelijkenissen en verschillen. We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten ook allemaal dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn.

STIP IT gaat in februari opnieuw van start. Overall zullen de 4 stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen pesten. Maar: pesten stop je niet alleen!



De 4 afspraken tegen pesten:

- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
- Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Als school gaan we met dit thema aan de slag! Want ‘pesten’ weren we uit de Duizendpoot! Met o.a. onze Rots&Water-trainingen en ons anti-pestcontract proberen we hier SAMEN aan bij te dragen!

Opendeurdag 19 februari 2022



Iedereen welkom op onze opendeur!

Ouders van kinderen van het geboortjaar 2020 op kop!

Mocht u deze mensen kennen, geef ze dan gerust het telefoonnummer van de school.

Graag maken zij een telefonische afspraak, zodat we alles corona-proof kunnen organiseren.

Weet dat broers of zussen van kinderen op onze duizendpoot voorrang hebben op het inschrijven tot 7 maart 2022.

Nadien kan iedereen inschrijven, dit kan via de website van de school. De link gaat open **op 7 maart 2022 om 7.00 uur**. Wij nemen nadien contact om de inschrijving te vervolledigen.

Leesouders gezocht!

Dit jaar organiseren we vanaf maart ‘lezen in groepjes’ in het eerste leerjaar. We deden reeds een oproep in december maar kregen weinig respons. Dus proberen we het toch nog eens...

Tijdens dit wekelijks oefen-halfuurtje willen we op een motiverende manier aan technisch lezen, begrijpend lezen en leesplezier werken en daarbij de effectieve leestijd van de kinderen verhogen.

Om praktische redenen doen we graag beroep op vrijwillige medewerkers om het lezen in de verschillende groepjes te begeleiden en nauwkeurig op te volgen.

Voelt u zich geroepen als leesmama of -papa, leesoma of -opa, leesbuurman of -buurvrouw, leesoom of -tante, ... om samen met ons te komen lezen op **vrijdagochtend van 8.30u – 9.00u**, laat het ons dan zeker weten door even langs te gaan bij de juffen van het eerste leerjaar, de directie of te mailen naar duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be

